

LITERAIRE ROMANS



1. [Little women](#) - Louisa May Alcott
Een prachtige klassieker over vrouwen op de weg naar volwassen worden. Het boek speelt zich af in Amerika in de 19de eeuw. Je volgt hier het leven van vier zussen die bezig zijn met zichzelf ontwikkelen.
2. [De buurjongen](#) - Jan Siebelink
*Dit is een roman dat een vervolg is op *Knielen op een bed violen*. De thema's geloof, rouw en familie spelen hier een grote rol. Dit keer is Henk, de buurjongen van de familie Sievez, de hoofdpersoon. Wat was zijn rol in de familie?*
3. [Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween](#) - Franco Faggiani
Het boek speelt zich af in Japan en gaat over een hardloper die meer dan 50 jaar heeft gedaan over het uitlopen van de marathon. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal!
4. [De laatste kinderen van Tokyo](#) - Yoko Tawada
Een dystopie over een nieuwe wereld in de toekomst. Kinderen zijn steeds ongezonder door het veranderde leefklimaat. In deze context volg je een oude man die voor zijn kleinkind zorgt. Een liefdevol verhaal, maar ook verontrustend.
5. [Reisverslag van een kat](#) - Hiro Arikawa
Een kat, Nana, maakt een reis met haar baasje. De kat weet zelf nog niet wat het doel is van de reis, maar in de loop van het verhaal kom je hier als lezer achter. Grote delen zijn geschreven vanuit het perspectief van de kat! Een echt boek voor kattenliefhebbers en liefhebbers van Japanse literatuur.
6. [Wabi sabi](#) - Francesc Miralles
Het boek gaat vooral over het zoeken naar de betekenis van wabi sabi. Deze zoektocht wordt geplaatst in het perspectief van een alleenstaande man. Zijn leven wordt drastisch op zijn kop gezet wanneer er een kat aan komt wandelen ...
7. [Het tegenovergestelde van een mens](#) - Lieke Marsman
Een filosofisch en vrij poëtisch geschreven boek over een Ida: een klimaatwetenschapper die worstelt met de liefde. Zowel over haar geaardheid als het concept zelf. Want er is toch alleen verlangen als er afstand is?
8. [Weersverwachting](#) - Jenny Offill
Het boek gaat over Lizzie, een vrouw die gaat werken voor iemand die podcasts maakt over onze toekomst. Door dit werk wordt ze steeds pessimistischer. In haar eigen leven is er ook weinig ruimte voor haar eigen geluk. Een bijzonder boek met een wat fragmentarische schrijfstijl.

9. [Leon & Juliette](#) - Annejet van der Zijl
Het boekenweekgeschenk van 2019 waarin het waargebeurde verhaal wordt verteld van Leon & Juliette.
10. [Buurtsupermens](#) - Sayaka Murata
Een bijzondere, Japanse roman over een vrouw die al haar hele leven in de buurtsuper werkt. Haar omgeving vindt dat vooral wat gek, maar zij houdt juist van haar voorspelbare werk.
11. [Versluisde heuvels](#) - Kazuo Ishiguro
Een mysterieus boek over een vrouw, Etsuko. Je maakt zowel een stukje van vroeger mee als van nu, waarin er bijzondere ontmoetingen plaatsvinden.
12. [The Buddha, Geoff & me](#) - E. Canfor Dumas
Een bijzonder fictief boek dat het leven volgt van Ed. Hij verliest alles wat hij waardevol vindt, maar komt dan iemand tegen die hem inleidt tot het boeddhisme.
13. [Liefde, als dat het is](#) - Marijke Schermer
Een bijzondere roman dat vanuit meerdere perspectieven geschreven is. Het gaat over een echtpaar in een scheiding, waarbij alle personages op hun eigen manier op zoek gaan naar liefde.
14. [Dagboek van een boekverkoper](#) - Shaun Bythell
In dit boek volg je het leven van een tweedehands boekverkoper. Persoonlijk vind ik de hoofdpersoon ietwat sceptisch en bitter, maar sommigen vinden hem juist heel humoristisch en raak. Het is in dagboekvorm geschreven en leest daardoor lekker vlot.
15. [Mijn geliefde boekhandel](#) - Petra Hartlieb
Petra neemt samen met haar man een boekhandel over en verhuist hiervoor naar haar geboorteplaats Wenen. Een schitterend boek over iemand die al haar passie stopt in een boekwinkel!
16. [De boekwinkel](#) - Penelope Fitzgerald
*Het speelt zich af in de jaren '60 in een klein plaatsje in Engeland. Florence Green opent hier een boekwinkel, maar wordt tegengewerkt door bepaalde inwoners van het dorp. Ook bekend van de verfilming als *The bookshop*.*
17. [Het eiland onder de zee](#) - Isabel Allende
Een boek dat het verhaal vertelt over de slavenhandel vanuit het Franse en Spaanse kolonialisme. Je volgt dit vanuit de ogen van een jonge vrouw.
18. [Bloemblad van zee](#) - Isabel Allende
Prachtige roman over het leven van de familie Dilmou ten tijde van de Spaanse burgeroorlog en de dictatoriale regimes in Zuid-Amerika. Heftig en hartverscheurend boek.
19. [Adem](#) - Natasja Bijl
Waargebeurd verhaal over een Eritrese jongen die in zijn eentje naar Nederland vlucht. Heftig en confronterend verhaal over hoe het is om een vluchteling te zijn.
20. [Olive](#) - Emma Gannon
Het boek gaat over Olive: een jonge vrouw die geen kinderen wil, maar waar iedereen in haar omgeving er wel mee bezig is. Hoe krijgt zij haar eigen leven op de rit?
21. [Voordat de koffie koud wordt](#) - Toshikazu Kawaguchi
Bijzonder boek waarin het mogelijk is om terug in de tijd te reizen. Máár dit kan alleen op een vaste plek in een bepaald café en er zijn veel regels aan verbonden. Heel mooi geschreven!